

Yeni Bir Başkan, Yeni Bir Yaklaşım: Trump'tan Irak'a Dair Ne Bekleyebiliriz?

Mesut Özcan

Özet: Yeni bir ABD Başkanı, dünya için yeni bir dış politika vizyonu anlamına geliyor. ABD başkanı olarak Donald Trump, öncelikleri ve diplomatik tarzından ötürü Orta Doğu ve Irak da dahil olmak üzere dünyanın farklı bölgeleri üzerinde etkisini gösterecektir. Nitekim Irak'ın akıbeti neredeyse 30 yıl boyunca ABD'deki başkanlık seçimlerinden önemli bir ölçüde etkilenmiştir. Trump'ın argümanları ve ekibinin yaptığı bazı açıklamalar, ABD'nin gelecekteki Orta Doğu politikasının ne üzere olacağına dair bazı ipuçlarını veriyor. Trump'ın İsrail yanlısı ve İran karşıtı tutumu, Obama yönetiminin bölgedeki mevcut politikalarını ciddi bir şekilde değiştirecektir. Irak'a yönelik politikasında Trump'ın ajandasının en üstünde, IŞİD ile mücadele etmek ve İran'ın Irak'taki etkisini azaltmak yer alacaktır. Suudi Arabistan, Türkiye ve İsrail gibi bölgesel aktörlerin pozisyonları da bu politikaları düzenlemek ve uygulamak hususunda çok önemli olacaktır kuşkusuz. Trump da tıpkı diğer birçok ABD başkanı gibi Irak'ta iz bırakacak fakat aynı zamanda birçok eleştiriye de maruz kalacaktır.

Baba George Bush'tan Barack Obama'ya kadar Irak'ın Soğuk Savaş sonrası tarihi, ABD politikalarının etkisine ve hâliyle ABD başkanlarının Irak'a yönelik tutumlarına değinilmeden yazılamaz. Orta Doğu'da "Pax Americana"nın kökenleri, Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgaline ve onu takiben 1991'de gerçekleşen Körfez Savaşı'na dayanıyor. Clinton'ın başkanlığı döneminde Irak, "ikili çevreleme politikasının" hedeflerinden biriydi ve Saddam yönetimi, uluslararası askeri ve ekonomik yaptırımlar altında Irak'ı yönetmeye devam etti. Clinton döneminde Irak'taki hedeflere yönelik yer yer hava saldırıları oluyordu. 2003 yılında George Walker Bush'un başkanlığı döneminde ise Irak'ın işgaline ve Saddam rejiminin devrilmesine şahitlik ettik ki ardında bıraktığı meşruiyet probleminden ötürü bugünkü problemlerin birçoğunun kökleri Bush'ın başkanlığı döneminde aranmalıdır. Bu yüzden Obama yönetiminin en büyük önceliklerinden biri, ABD kuvvetlerini Irak'tan çekmek ve işgalin olumsuz askeri, politik ve ekonomik neticelerinin üstesinden gelmek oldu. Obama'nın "sahada postal olmayacak" politikası sayesinde ABD kuvvetleri, zamanından önce ve arkalarında düzgün bir şekilde işleyen bir devlet ya da ordu mekanizmasını bırakmadan Irak'tan geri çekildi. Nitekim Obama'nın bu politikası ve Maliki hükümetinin tavrı, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Irak'ta gelişmesi için uygun bir zemin hazırladı.

Trump'ın başkanlığı ile beraber, ABD başkanlık makamının Orta Doğu ve Irak'a yönelik politikaları açısından yeni bir dönemin başındayız. ABD

kuvvetleri ülkenin genelinden çekildiğinden bu yana çok şey değişti ancak IŞİD tehdidine karşı Irak'ta yaklaşık 6,000 ABD askerinin varlığı ve yine ABD'nin buraya dönük askeri, siyasi ve ekonomik yardımları, çiçeği burnunda Trump yönetimi açısından Irak politikasını önemli bir mesele haline getirmiş durumda. Bu yazıda, Irak'a yönelik politikaları konusunda "Trump yönetiminden ne beklenmeli?" sorusunu analiz etmeye çalışacağım.

Obama'nın "sahada postal olmayacak" politikası sayesinde ABD kuvvetleri, zamanından önce ve arkalarında düzgün bir şekilde işleyen bir devlet ya da ordu mekanizmasını bırakmadan Irak'tan geri çekildi. Nitekim Obama'nın bu politikası ve Maliki hükümetinin tavrı, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Irak'ta gelişmesi için uygun bir zemin hazırladı

Trump'ın başkanlık döneminin ilk günlerinde Irak, ABD'nin seyahat yasağı uyguladığı altı diğer ülkeyle beraber bir tartışma konusu haline geldi. Irak'ı da içeren yedi ülkeye seyahat yasağı koyan başkanlık kararnamesine cevaben Irak parlamentosunun bazı üyeleri, hükümetlerinden buna karşı misilleme mahiyetinde bir karar almasını istedi [1]. Seyahat yasağına yönelik öfke, ABD'deki mahkeme kararının ardından sona erdi ancak bu mesele, gelecekte olması beklenen krizlerin sinyallerini vermekteydi.

Obama'nın Mirası

Trump'ın başkanlığı döneminde ABD-Irak ilişkilerine dair ne beklememiz gerektiği konusunda detaylara girmeden önce, ABD için Irak'a dair en büyük sorunun Irak'tan çekilmek mi yoksa orada kalmak mı olduğunu tespit etmemiz gerekir. ABD, Irak'ta belirleyici bir aktör olmak istese de istemese de işgalden neredeyse on beş yıl sonra Irak'taki koşullar ABD'yi buradaki problemlerin üstesinden gelmek konusunda zor bir

durumda bırakmışa benziyor. Geçmişte geri çekilme politikasını tercih eden eski Başkan Obama, IŞİD'in ortaya çıkıp Irak'ta geniş toprak parçalarını kontrolü altına almasına rağmen bu politikasını sürdürdü. Obama kendisini Bush yönetiminden ayırmak için 2011'in sonuna kadar ABD kuvvetlerinin Irak'tan ayrılması talimatını vermişti. Talimat 2011'in sonunda yerine getirildi ve Irak'ta sadece birkaç ABD askeri danışmanı kalmıştı. IŞİD'in ortaya çıkması ve 2014'e kadar Irak topraklarının neredeyse üçte birini kontrol altına alması ise Obama yönetimini, Irak'a IŞİD ile mücadelede destek olmak için daha fazla askeri danışman ve bazı özel kuvvetler yollamaya itti. Her ne kadar ABD askerlerinin Irak'taki varlığı, Amerikan toplumunun farklı kesimleri nezdinde pek hoş karşılanmasa da, Saddam sonrası dönemde Irak'taki kazanımları güvence altına alacak istikrarlı bir yapı tesis etmeden uygulamaya koyduğu, kötü planlanmış bir geri çekilme politikasından ötürü Obama yönetimi eleştirilerin odağı haline geldi [2].

Amerikan toplumunun baskısı ve Bush yönetimi döneminde verilen sözler göz önüne alındığında, ABD birliklerinin çekilmesi belki de tek mümkün senaryoydu. Fakat Amerikalı liderlerin, Maliki gibi Iraklı politikacıların Irak vatandaşlarına emniyet sağlayacağına ve ülkedeki farklı grupların taleplerine karşılık vereceğine dair inancı temelsizdi. Hâlihazırda IŞİD'e karşı mücadelesinde Irak ordusuna danışmanlık yapması için yaklaşık 6,000 ABD askerinin Irak'ın farklı yerlerinde konuşlanmış olduğu tahmin ediliyor. Trump yönetimi de IŞİD'e karşı mücadele stratejilerinin bir parçası olarak bu birlikleri Irak'ta tutmak niyetinde. Bu strateji henüz oldukça yeni ancak Başkan Trump'ın dışişleri ve güvenlik politikalarıyla ilgili pozisyonlara yaptığı atamalardan yola çıkarak söz konusu durum hakkında fikir sahibi olabiliriz. Örneğin Trump'ın kabinesine baktığımızda, Savunma Bakanı James Mattis'in 1991'deki Körfez Savaşı'ndan başlayarak Irak'ta birkaç



kez doğrudan görev aldığı görürüz. Nitekim halihazırda Savunma Bakanı olarak kendisi ve ekibi, Irak ve Suriye'de IŞİD ile mücadele planını hazırlayan grup olarak öne çıkıyorlar. Bunun yanı sıra CIA Direktörü Mike Pompeo da Körfez Savaşı'nda görev almıştı.

Trump'ın ekibindeki dış ve güvenlik politikaları ile ilgili pozisyonlarda yer alan bu isimlerden hareketle, yeni başkanın sınırlı siyasi tecrübesinin üstesinden bu yetkililerin katkıları yoluyla gelebileceği kanısına varabiliriz. Ancak yine de ne Irak'ın ne de bir başka dış politika meselesinin Trump'ın ajandasında bir önceliğe sahip olmayacağı neticesine varabiliriz. Özellikle bu konuya temas etmemizin sebebi, ABD'nin Irak'taki varlığının boyutlarıyla ilgili konuşurken Irak'a değinmek zorunda olmamız ile ilgilidir. Öte yandan hem Trump hem de ekibinin, Irak'a daha fazla dikkatlerini vereceklerine işaret eden dış politikaya ve Orta Doğu'ya dair yorumlarda bulunmaları da bizi buna yönelten bir başka sebeptir.

IŞİD'e karşı savaş, yerel ve uluslararası aktörlerin kolektif çabalarını gerektiriyor ve onların bu mücadelede çatışan öncelikleri arasında bir köprü kurmak da kolay olmayacaktır. Görünen o ki, IŞİD'in kısa vadede mağlup edilebileceğine dair iyimser hava artık yok ve 2017 yılı hem Suriye'de hem Irak'ta IŞİD'e karşı uzun soluklu bir savaşa tanıklık edecek. Nitekim Musul'un batısından gelen operasyon haberleri, hazırlıkların devam ettiğini fakat herkesin uzun bir savaş olacağı hususunda hemfikir olduğunu gösteriyor

Her şeyden önce geçmişteki hataları tekrarlamamak adına ABD birlikleri, IŞİD'i mağlup etmek için Irak'ta muhtemelen bir süre daha kalacaktır. IŞİD'i mağlup etmenin ne kadar süreceği ile ilgili farklı tahminler var. IŞİD'e karşı savaş, yerel ve uluslararası aktörlerin kolektif çabalarını gerektiriyor ve onların bu mücadelede çatışan öncelikleri arasında bir köprü kurmak da kolay

olmayacaktır. Görünen o ki, IŞİD'in kısa vadede mağlup edilebileceğine dair iyimser hava artık yok ve 2017 yılı hem Suriye'de hem Irak'ta IŞİD'e karşı uzun soluklu bir savaşa tanıklık edecek. Nitekim Musul'un batısından gelen operasyon haberleri, hazırlıkların devam ettiğini fakat herkesin uzun bir savaş olacağı hususunda hemfikir olduğunu gösteriyor [3].

İran Faktörü

İkincil fakat daha önemli bir durum olarak Trump'ın ve ekibinin İran'a dair yaklaşımı, Irak politikaları bağlamında ayrıca önem taşımaktadır. Trump ve ekibinin İran karşıtı ve İsrail yanlısı olması kolay bir durum da aynı zamanda. Çünkü en nihayetinde İran karşıtı olmak, Orta Doğu'da yürüttüğü politikalarında ABD'ye bir dizi avantaj sunar. ABD bu konuda bilhassa Körfez'den ciddi bir destek görecektir. ABD'nin İsrail'e ve bölgedeki politikalarına yönelik tonu ise Trump'a ve Orta Doğu'daki müttefiklerine sağladığı sosyal destek konusunda engeller yaratabilir. Dolayısıyla bölgedeki İran ve İsrail karşıtı hassasiyetleri dengelemek zor olacaktır.

İran, Trump'ın seyahat yasağı kapsamına aldığı yedi ülkeden biriydi. İran ve İranlılar, Irak'la birlikte fakat Irak'tan daha yüksek bir sesle seyahat yasağını en fazla eleştirenlerdi. ABD'nin resmi açıklaması, seyahat yasağının amacının ABD vatandaşlarını yabancı teröristlerden korumak olduğunu öne sürmekteydi [4]. Fakat bu yasak, Irak da dahil olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde büyük bir itirazı da beraberinde getirdi. Irak parlamentosu üyeleri ABD'ye, misilleme mahiyetinde bir yasak getirilmesini talep etti. Bu yasak ayrıca, ülkede Amerikan kuvvetleriyle iş birliği halinde olan bazı Iraklı gruplar arasında da hayal kırıklığı yarattı [5]. Söz konusu yasal düzenlemeyle ortaya konan bu yasak girişiminin, Iraklıları genel olarak Irak'taki Amerikan askerleri ve sivil yükleniciler ile iş birliği yapmak konusunda caydırdığı kabul ediliyor.



Trump yönetiminin genelde İran özelde ise Irak ile ilgili söylem repertuarı pek de dostane bir içeriğe sahip değil. Obama yönetiminin İran nükleer programına yönelik tutumunun aksine Trump ve ekibi, İran'ın nükleer niyetleri ve Orta Doğu'ya dair dış politikası hususunda açıktan eleştiri yapıyorlar. En yeni eleştirilerden biri, İran'ın füze denemesi ve Yemen'de İran destekli Husilerin bir Suudi savaş gemisine saldırması sonrasında Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'den geldi. Flynn, İran'ın Orta Doğu'da istikrarı bozucu bir politika izlediğini ve Trump yönetiminin, İran'ı uyardığını öne sürdü [6]. Yeni Trump yönetimi ile Suudi yetkililer arasında geçmişte Trump henüz başkan değilken kurulan ilişkiler, ABD ile Körfez ülkeleri arasında geçmişteki ilişkiler düzeyine bir dönüş beklendiği zannını kuvvetlendiriyor. Nitekim seyahat yasağına dair İranlı ve Iraklı yetkililerden gelen eleştirilere rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı, "seyahat yasağı İslamofobik değil ve herhangi bir dini hedef almıyor" diye konuşmuştu [7].

ABD'nin dikkatinin üzerinde olduğu "istikrarsızlaştırıcı tutumların" arasında İran'ın Irak'taki nüfuzu oldukça önemli bir durum olarak masada duruyor. Başkan Trump, ABD'nin yaptığı harcamalara rağmen İran'ın Irak'ta artan kontrolünü bizzat eleştirdi [8]. Bu anlamda Trump, Obama yönetimi tarafından sürdürülen politikaları, özellikle de İran'ı ekonomik ve askeri açıdan güçlendirdiği için nükleer antlaşmayı suçlamıştı [9]. Doğrudan başkandan ve onun yakın çevresinden gelen eleştiriler Trump yönetiminin İran'ın Irak'taki varlığından rahatsız olduğunu gösteriyor. Fakat bu gerçekliği kısa vadede değiştirmek kolay olmayacaktır.

Tahran'ın tutumunu etkilemek yerine açıkça ve doğrudan İran'ın Irak'taki varlığını eleştirmek, Irak'taki ABD vatandaşlarını tehlikeye atabilir. Bugün Irak'ta, bazı silahlı gruplar doğrudan İranlı komutanların

komutası altında. Ayrıca Saddam rejiminin devrilmesini takiben ABD askerleri ile Iraklı militanlar arasındaki çatışmalara dair bir hafıza da var. Eğer Washington ve Tahran arasındaki gerilim yükselmeye devam ederse Irak'taki ABD varlığına karşı bazı saldırılara tanık olabiliriz.

Tahran'ın tutumunu etkilemek yerine açıkça ve doğrudan İran'ın Irak'taki varlığını eleştirmek, Irak'taki ABD vatandaşlarını tehlikeye atabilir. Bugün Irak'ta, bazı silahlı gruplar doğrudan İranlı komutanların komutası altında. Ayrıca Saddam rejiminin devrilmesini takiben ABD askerleri ile Iraklı militanlar arasındaki çatışmalara dair bir hafıza da var. Eğer Washington ve Tahran arasındaki gerilim yükselmeye devam ederse Irak'taki ABD varlığına karşı bazı saldırılara tanık olabiliriz

Başkan Trump, yakın zamanda verdiği bir röportajda, ABD'nin Irak'ın işgalinin ardından Irak petrolü üzerinde hak kazanmış olması gerektiğini öne sürüyordu [10]. Bu sözler hem Iraklı yetkililer hem de kamuoyu tarafından son derece olumsuz bir şekilde karşılandı [11]. Irak Başbakanı İbadi buna yanıt vermek zorunda kaldı ki İbadi'nin ABD yanlısı kamptaki en etkili siyasi figür olmasından ötürü bu durum ABD'nin Irak'taki çıkarlarına pek yardımcı olmadı. Buna benzer kararlar, İbadi gibi figürlerin pozisyonunu zayıflatıp Maliki gibi figürleri öne çıkarabilir ki bu da farklı Şii partileri arasından İran yanlısı olanları güçlendirmek anlamına gelir.

Gelecekteki Öncelikler

Tüm bu faktörler göz önüne alındığında Trump yönetiminin Irak'taki öncelikleri arasında; İran'ı dengelemek, Irak'ı başarısız bir devlet olarak terk etmeye dair geçmişteki hataları tekrarlamamak ve IŞİD'in mağlup edilmesinden sonra ülkenin toprak bütünlüğünü korumak olacaktır. ABD yönetimi, bu hedeflere ulaşmak için kapsayıcı bir strateji üzerinde çalışmalı ve



Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi bölgesel aktörlerle iş birliği yapmalıdır. ABD ayrıca Irak'taki farklı siyasi ve etnik grupların yanı sıra belirli mezhep grupları ile de bu amaca yönelik yakın bir temas kurarak çalışmalıdır. Washington, bağımsızlık taleplerini frenlemeleri için Kürtlere baskı yapmaya devam etmelidir. Trump yönetimi, geçmişteki hataları tekrarlamamak için Irak hükümetine etkili bir devlet yapısı kurmak ve işlevsiz mezhepçi kurumları ortadan kaldırmak hususunda yardımcı olmalıdır.

Eğer Trump için Irak'taki birinci öncelik IŞİD'e karşı mücadeleyle ve daha fazla asker yollamaya karşılıysa, o halde yerel güçlere bağımlı olmak zorundadır. ABD, sadece Irak ordusuna değil, Kürt Peşmergelere de teçhizat ve askeri eğitim desteği sağlıyor. Bu kuvvetler dışında, esas olarak İran tarafından kurulan ve finanse edilen başka silahlı gruplar da var. Bu grupları devlet kontrolü altına almaya çalışan yasal girişimler uzun vadeli planlama ve büyük çabalar gerektirecek. Burada, Washington Irak hükümetine işleyen, liyakat esaslı kurumlar inşa ederek mezhepçiliği ortadan kaldırma hususunda yardım etmeli.

İsrail faktörü ve yeni yönetimden gelen İslamofobik sinyaller, ABD'nin Irak'taki geleceğinde ekstra engeller yaratabilir

ABD yönetiminden birçok farklı yetkilinin bakış açılarına göre Kürtler, Irak'ta önemli bir müttefik. Nitekim peşmerge, IŞİD'e karşı mücadele de belli bir noktaya kadar yer aldı. Kürtlerden bir müttefik olarak yararlanmak ve onları silahlandırmak gibi hususlar, Amerika'nın ortaya koyduğu Irak'ın toprak bütünlüğünü koruma hedefinin aleyhinde. Ayrıca bölgesel politikalar hususunda İsrail faktörünü de aklımızda tutmalıyız. Hem Trump hem de ekibi oldukça İsrail yanlısı gözüküyor. İsrail'in de Iraklı Kürtlerle iyi ilişkileri var fakat Irak toplumunun diğer kesimlerinde İsrail'e yönelik son derece

olumsuz bir bakış açısı mevcut. İsrail faktörü ve yeni yönetimden gelen İslamofobik sinyaller, ABD'nin Irak'taki geleceğinde ekstra engeller yaratabilir.

ABD'nin Orta Doğu'daki geleneksel müttefikleri de dengesiz bölgenin kendi lehlerine istikrara kavuşması için yeni yönetimin daha fazla dahil olmasını istiyor. Başkan Trump'ın ve onun dış ve güvenlik politikaları ekiplerinin retoriği de daha fazla dahil olacaklarına dair ipuçları veriyor. Bu dahlin tarzı ve derinliği henüz görülecek fakat Trump yönetiminin, bir önceki yönetimden daha müdahil olacağını bekleyebiliriz

Körfez Savaşı'ndan bu yana her Amerikan başkanı Irak ve Irak'taki gelişmeler üzerinde etki sahibi oldu ki bu gelişmeler de ABD başkanlarının dış politikalarını etkiledi. Bu durum, Trump yönetimi için de geçerli. Irak, Trump'ın ajandasındaki ilk gündem maddelerinden biri olmayabilir çünkü bu hiçbir zaman çiçeği burnunda bir başkanın ilk döneminin başında ajandasının pek yukarısında olmadı. Ancak Orta Doğu ve Irak'taki koşullar kesinlikle ABD'yi daha büyük bir rol oynamaya zorlayacaktır. ABD'nin Orta Doğu'daki geleneksel müttefikleri de dengesiz bölgenin kendi lehlerine istikrara kavuşması için yeni yönetimin daha fazla dahil olmasını istiyor. Başkan Trump'ın ve onun dış ve güvenlik politikaları ekiplerinin retoriği de daha fazla dahil olacaklarına dair ipuçları veriyor. Bu dahlin tarzı ve derinliği henüz görülecek fakat Trump yönetiminin, bir önceki yönetimden daha müdahil olacağını bekleyebiliriz.



Dipnotlar

- 1- "Iraq's parliament calls for reciprocal travel ban on US citizens." Financial Times. 30.01.2017. <https://www.ft.com/content/47d34508-e6f5-11e6-967b-c88452263daf>
- 2- "Jeb Bush: Obama and Clinton's Iraq withdrawal 'premature' and a 'fatal error'." Washington Post. 11.08.2015. https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2015/08/11/jeb-bush-obama-and-clintons-iraq-withdrawal-premature-and-a-fatal-error/?utm_term=.4e9dazed4045
- 3- "Taking west Mosul: A bridge too far?" Al Jazeera. 31.01.2017. <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/01/west-mosul-bridge-170130133948071.html>
- 4- "Executive Order: Protecting the Nation from foreign terrorist entry into the United States." The White House. 27.01.2017. <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/27/executive-order-protecting-nation-foreign-terrorist-entry-united-states>
- 5- "Iraq War veterans see Trump's travel ban as harmful to U.S., Iraqi troops." My San Antonio. 09.02.2017. <http://www.mysanantonio.com/news/local/article/Iraq-War-veterans-see-Trump-s-travel-ban-as-10920474.php>
- 6- "Trump administration 'officially putting Iran on notice', says Michael Flynn." The Guardian. 01.02.2017. <https://www.theguardian.com/world/2017/feb/01/iran-trump-michael-flynn-on-notice>
- 7- "Abdullah bin Zayed: Trump's travel ban not Islamophobic." Al Jazeera. 01.02.2017. <http://www.aljazeera.com/news/2017/02/abdullah-bin-zayed-trump-travel-ban-islamophobic-170201132819745.html>
- 8- "Iran is rapidly taking over more and more of Iraq even after the U.S. has squandered three trillion dollars there. Obvious long ago!" Twitter. 02.02.2017. <https://twitter.com/realDonaldTrump/status/826990079738540033>
- 9- "Iran was on its last legs and ready to collapse until the U.S. came along and gave it a life-line in the form of the Iran Deal: \$150 billion." Twitter. 02.02.2017.

- <https://twitter.com/realDonaldTrump/status/827119326880813056>
- 10- "Trump on Iraq: 'We should have kept the oil.'" Boston Globe. 21.01.2017. <https://www.bostonglobe.com/news/nation/2017/01/21/trump-iraq-should-have-kept-oil/SwZlr5SwQeG5AkYf4NZelK/story.html>
- 11- "Iraq says Donald Trump's threat to seize the country's oil makes no sense." The Independent. 25.01.2017. <http://www.independent.co.uk/news/world/americas/donald-trump-threat-seize-iraq-oil-reserves-cia-middle-east-us-president-petroleum-a7545106.html>



YAZAR HAKKINDA

Mesut Özcan, lisans derecesini 2000 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden, yüksek lisans derecesini de 2002 yılında aynı üniversiteden almıştır. Doktorasını ise 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 2005-2006 yılları arasında Jean Monnet bursu ile 1 yıl boyunca St. Antony's College ve Oxford University'de eğitim almıştır. 2009 yılında kısa bir süre için Kuwait University'nin Siyaset Bilimi departmanında misafir öğretim üyeliği yapmıştır. İstanbul Şehir Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim üyeliğine devam etmektedir. Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (SAM), 2011 - 2013 yılları arasında Başkan Vekili ve 2013 ile 2014 Mayıs arasında Vekaleten Başkan olarak görev yapmıştır. Halihazırda Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Diplomasi Akademisi'nde Direktörlük görevini yürütmektedir. Özcan, "Harmonizing Foreign Policy: Turkey, the EU and the Middle East" de dahil olmak üzere üç kitabın yazarıdır. Ayrıca Insight Turkey, Divan ve Perceptions dergilerinin yayın kurullarında yer almaktadır. Araştırma alanları Türk Dış Politikası, Orta Doğu Siyaseti ve Irak'tır.

AL SHARQ FORUM HAKKINDA

Al Sharq Forum, amacı; Şark bölgesi halklarının siyasal gelişimi, sosyal adalete kavuşması ve ekonomik refaha erişmesi için uzun vadeli stratejiler geliştirmek olan, bağımsız ve uluslararası bir kuruluştur. Al Sharq Forum, bu hedefini; demokratik katılım ideali, bilinçli vatandaşlık, çok taraflı diyalog, sosyal adalet ve kamu yararını gözeterek araştırmaları teşvik ederek gerçekleştirmektedir.

Adres: İstanbul Vizyon Park A1 Plaza Kat:6
No.:68 34197 Bahçelievler / İstanbul / Türkiye
Telefon: +902126031815
Faks: +902126031665
E-posta: info@sharqforum.org

sharqforum.org

    / SharqForum

 / Sharq-Forum

**الشارق
منتدى**

ALSHARQ FORUM

